

Hoi Marc,

Hierbij stuur ik je de foto's die ik maakte van ----- en jou.

Jammer dat we geen foto's hadden van jullie eerste ontmoeting, dan zouden we die naast elkaar kunnen leggen en ze vergelijken. Er was zeker geen uitleg nodig dan, alleen de aanblik van -----
--- gezichtje zou al genoeg zeggen.

Vanmorgen toen ik met haar naar de winkel ging, zei ze dat ze zich helemaal een student voelt en dat ze weer helemaal de oude is. Zelfs nog beter dan eerst, ze zit super in haar vel, blaakt weer van enthousiasme en zelfvertrouwen. Ook vragen over ---- kunnen haar nu helemaal niks meer schelen, zei ze, ze was er helemaal overheen.

Veel, zo niet alles, hebben wij aan jou te danken, Marc. Toen wij jou benaderden (of liever gezegd ----- zelf, na jouw telefoonnummer te hebben gekregen van mij) was ----- een gewond vogeltje dat het liefst alleen was en zich liet koeioneren door een of andere LOSER, die zelf geen idee heeft wat hij met het leven aanmoet. Dankzij jou kreeg ze stukje bij beetje het zelfvertrouwen terug, dat ze zo ontbeerde het laatste jaar, en kreeg ook weer zelfwaardering, iets wat ze lange tijd niet had gehad. Als iemand jou keer op keer vertelt dat je lelijk en dun bent, ga je dat zelf geloven op den duur.

Gelukkig hadden we jou, jij hebt het muurtje dat ----- rond zichzelf had opgebouwd steentje bij steentje afgebroken, en samen een nieuw muurtje gemaakt met flink wat openingen zodat iedereen haar weer kan bereiken en benaderen. Ik durf er niet aan te denken hoe het zou zijn gegaan als wij jouw telefoonnummer niet hadden gekregen van die lieve -----, die het geduld had om mijn klaagzang aan te horen, en te zeggen dat we ECHT moesten bellen, en dat jij ons zou kunnen helpen. Een gouden tip mag ik wel zeggen.

Vanaf die tijd is het eigenlijk alleen maar bergopwaarts gegaan met ----- . Misschien wel met vallen op opstaan, maar al met al ging het toch redelijk snel. Hoewel ik nog steeds moet lachen hoe slim je het hebt aangepakt om ----- te laten zien wat voor een sukkel ---- in wezen was. Ik denk dat je door te zeggen dat dat echte liefde was tussen hen, haar juist hebt laten zien dat dat niet zo was!!! Omgekeerde psychologie, haha, maar het werkte wel. Volgens mij was het binnen een maand uit nadat wij de eerste afspraak hadden. Alleen dat was al een feestje waard!!

Bedankt!
